

ONS LAND GAF BRAZILIË EEN CADEAUTJE

De
Standaard

Ook Rio heeft een Manneke Pis

(/)
12 AUGUSTUS 2016 OM 07:00 UUR | Elien Haentjens

Manneke Pis is niet alleen de mascotte van Brussel, maar ook in Rio doet het plassende ventje de harten sneller slaan. Maak kennis met 'Manequinho'.



Manequinho, het Braziliaanse 'Manneke'.eh

Terug naar 1957, een bijzonder lastig jaar in de geschiedenis van voetbalclub Botafogo. Op de dag dat de spelers het kampioenschap tegen Fluminense moeten spelen, maken ze een belofte. Als ze het halen, dan gaan ze te voet van het Maracana-stadion – waar de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvond – naar dat van Botafogo stappen.

Ze wonnen met 6-2.

Wanneer ze al wandelend aankomen bij het stadion van Botafogo – dat in de gelijknamige wijk ligt – zijn de fans laaiend enthousiast. Eén fan heeft het lumineuze idee om een zwart-wit truitje van Botafogo over het beeldje voor het clubhuis te trekken. Sinds dat moment is manequinho de officiële mascotte van Botafogo.

Als hij plast, drinkt iedereen ervan

Elke keer als de club kampioen speelt, dan spreken de fans af aan manequinho en is het een traditie dat het ventje een zwart-wit truitje krijgt, plast en iedereen ervan drinkt. Het beeldje is nu onlosmakelijk verbonden met de club.

Hoe het beeldje precies daar terecht kwam, is niet zeker. Wel zeker is dat het een cadeau van België aan Brazilië was. Wellicht gaf een van onze koningen het tijdens een bezoek aan de burgemeester van Rio, en kwam het zo eerder toevallig voor het clubhuis van Botafogo terecht.

Het gebeurde wellicht in 1927, nadat het eerst jarenlang op de Praça Floriano in Rio had gestaan. Want kunstenaar Belmiro de Almeida sculpteerde het ventje al in 1911.

Niet zomaar een club

Hoewel ze het dit seizoen wat minder goed doen, is Botafogo niet zomaar een club. Het is de club die het meeste spelers voor de Braziliaanse nationale ploegen leverde.

Verscheidene beroemde spelers zoals Garrincha (van wie beweerd wordt dat hij beter speelde dan Pelé), Nilton Santos (verkozen tot beste linkerflankspeler aller tijden door de Fifa) en Didi (de eerste Braziliaanse speler die ooit voor een Europese club – namelijk Real Madrid – speelde). Alle drie zijn ze opgenomen in de ploeg van de twintigste eeuw, die is samengesteld door de wereldvoetbalbond Fifa.

Emotionele fusie

In feite is Botafogo de combinatie van twee verschillende clubs: de *Clube de regatas Botafogo*, gesticht in 1894, en *Botafogo de futebol e regatas*, gesticht in 1904. Beide clubs hadden teams in meerdere sporten, onder meer ook in basketbal. Toen de basketteams het op een bepaald moment tegen elkaar opnamen, stierf een van de spelers op het veld.

Die gebeurtenis zorgde ervoor dat de directie van beide clubs op dat eigenste moment op het terrein aankondigde om te fusioneren, een plan dat al langer op tafel lag.

Naast manequinho zijn ook honden een mascotte voor de club. Ook de supporters worden 'a cachorrada' genoemd.

LEES MEER



GISTEREN | RIO KREEG 500 KILOMETER NIEUWE FIETSPADEN

Fietsen in Rio is vechten voor je leven

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160811_02420578)

GISTEREN | BRAZILIË

Geschorste Rouseff voor de rechter

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160810_02420177)



10/08/2016 | INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMITÉ VINDT DIT MAAR
NIKS

Rechter laat protesten toe in Rio

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160810_02419203)

10/08/2016 | BRAZILIË

Eindspel rond lot Rousseff ingezet

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160809_02418629)



09/08/2016 | ALBERTO SANTOS-DUMONT, VADER VAN DE LUCHTVAART

De Braziliaan die beter deed dan de gebroeders Wright

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160809_02417731)



Bovenstaand artikel verscheen in dS Avond.

Lees de integrale avondeditie.

(<http://www.standaard.be/plus/avond>)

ALLE ARTIKELS VAN DE LAATSTE 24 UUR » (/NIEUWS/MEEST-RECENT)